

Amsterdam 14 Nov. 1928

Mijn lieve dochter,

Ik dank u en dank alle kinderen
veel om hun hartelijke gelukwensen.
Geloof me dat mijn vaderhart immer
diep met u bezaan is en dat ik steeds
voor allen zal doen wat in mijn
macht is.

Het adres van het huis waar ik
thans woon had ik opgegeven in een
brief die ik u voor een kleine week
(den datering) heb gestuurd, en die, naar
ik vermoed niet is berecht gekomen.

Het is:

Bestevaerstraat 55^{II} in de maand
Daer verwoon ik maar f 40⁺ en
de woning is even goed en groot als
in de Bronckhorststraat.

Geiden moed heb ik dat ik het
daar zal kunnen volhouden.

Ria komt hier wonen met Kersmis.
Ze moet nog een porsje in Antwerpen
kopen om hare schuld af te betalen.
Ik bid u, lieve kind, schrijf nooit
geen harde woorden meer over haar,
en ook niet tegen mij. Dat heeft
geen reden, macht kluisd bloed
of moedelooz. En het helpt niet.

Weten we allen flink het leven dragen
en door weet we door moeten.

Deze voor uw bez, Elza, om misschien
ook Joon en Marva op de kostschool
te krijgen.

Ik wane jimmer voor Marva nimen ze
al te lang van een betere school weg blijven
want zij is inderdaad een vley van
geen.

Ik heb veel genosegen aan huzar ge-
had.

Wat werk betreft, eergister had ik
een welgestaande gezin te Rotterdam
maandag heb ik er een te Alkmaar
Dan dat ik wat geld kunnen sturen
dat send ik dan naar u, ~~dit~~ het

non Aarelske door te zenden -

Mijn boek 'les tailans Toekomst' gaat snel vooruit.
Ik zie kans om het gauw te verkoopen -

Hopend en wensend voor u, de kinderen, Alise, en gans
de familie het beste, met mijn lief en zegen

uw liefhebbende vader

Rene De Clercq
