

Amsterdam, 17 April 1925.

Lieve dochter,

uw brief heb ik moet veel genoege ontvangen en gelezen. Vooral wat jij over uzelf en de kinderen geschreven leest. Ik hoop dat jij in uw nieuwe betrekking meer toe-konst zult vinden en een werkring die u past. Blijf altijd even flink en goed, kind, en liefdevol voor uw broeders en zusje. Ik heb vergeet hen niet. Het verheugt mij zeer dat Karol een flinker en onsedige jongen wordt. De feldarts bij het leger zal hem veel goed doen. Dan kunt u eens uitkijken of hij, na zijn diensttijd - in ~~Amsterdam~~ ~~Amsterdam~~ niet een geschikte plaats kan vinden. Het zou best voor hem zijn, want te Harelbeke, al zijn de tantes en om hem nog een love, hulpvaardig en uittekende menschen, deugt het niet voor hem.

Joost moet meer zijn best doen. Het is

een eenige gelegenheid voor hem om te
leeren. De uitdager van Bermer en Maria
zijn preekij. Laten ze dien ingeslagen
weg voort volgen, dan zullen ze de vruchten
van hun stijl niet uitblijven. Gewag doen
ik weten in welke klas zij zitten.

Wat zij over het gezin van tante Emma
schrijft is trouwelooz droef...

't Is ook jammer van tante Anna.
In van tante Marie, die engel van een
mens.

Nat mij aanyant, ik ben gezond, vol
moed, en heb sinds Nieuwjaar regelmatig
te goed kunnen werken.

Het nieuwe boek is af; 500 bl. schrift.
Wie er iets van hooft vindt het een merk-
waardig werk. Sinds Vrijdag is het bij
een uitgever. Binnen een paar weken
zullen wij removers of bij het koopt;
doet hij het niet dan moet het naar een
ander toe. Erbany zal het wel verkocht
zijn. Dan zullen wij ineens eenige honderde
panden kunnen ouren (deze honderd frank)
die met moeite bijeengeschereld)

Tot dan moeten wij geduld hebben.

Ma heb ik een goede les. Een heer moet ik op de hoogte brengen van de schilderkunst. Misschien zal hij later wel iets koopen uit onze collectie.

De uitkomst van de verkiezing heeft me niet verbaasd. Zoo Slecht is hij niet; & Rome is niet op één dag gebouwd. De Vlaamse dank kan toch niet meer verloren gaan. Maar het werk der verlossing zal nog jaren duren.

Day, mijn kind, ontvang mijn zegen en even
uw vader

Reni de Clercq