

Amsterdam 8 Juni 1925

Lieve dochter,

Al lang moet ik u schrijven en danken om het sturen van het mooie portret van Karel als soldaat. Hij ziet er een flinke gast uit.

Eerder kon ik niet schrijven omdat ik toch eenig goed nieuws wou melden; dat kan ik nu.

Het werkje "Het Zonnevluchtje" is eindelijk, na veel moeite en teleurstellingen, verkocht.

Het honorarium is niet groot en wordt slechts met kleine gedeelten maandelijks uitbetaald. Zo zal ik nu en dan wat geld kunnen opzenden. Den zestienden dier maand, of een paar dagen later, zal ik 200 frank zenden. Een maand later weer iets, en zoo verder. Ik wou dat ik veel kon doen, maar dat is

tot nog toe niet mogelijk.

De heer die lessen ~~leest~~ over schilderkunst is nu met vacantie; over drie weken keert hij terug; en dan volgen onze lessen weer aan. Die brengen ongeveer de huishuur op.

Het werk 'het Zonnevluchtje' zal bij van Looy onder pseudoniem verschijnen. In October. Zoudra het er is dat ik u een exemplaar sturen.

Hoe is het op uw werk, kind?
En hoe gaat het met de jongens?
Groet uw broeders en zussen allerherhalings.
In schrijf me zoudra ik toekomende week - het geld dat gestuurd hebben.

Mee en kus en mijn zegen

uw liefhebbende vader

Reni De Clercq