

Amsterdam, 13 maart 1929

Lieve dochter,

Gij kunt niet denken <sup>wijkt</sup> hoe zeer het mij doet te vernemen dat het met de familie niet te best gaat. 'Kon ik maar veel helpen.' Ik zal al doen wat ik kan. Reken daarop.

Heer mijn beide zusters Marie en Anne wensch ik opwerdige beterschap en gezondheid toe, en aan allen het beste! Ik verlang ook zeer om nieuws te vernemen van de kinderen. Jammer dat reizen zoveel kost en het geld zoo raar is.

Op het oogenblik heb ik een klein vertaalkwerkje aan de hand en herwerk mijn eerste rangopstel. dat ik deze winter hoop gespeeld

Hoe gaat het, kind?

Blijf altijd meedig, in streef opgewekten brieven :  
dan krijg je ook goediger antwoort.

Het is beter elkaander op te beuren, dan altijd  
meer te drukken.

Toe, schrijf eens op een blyden voor.



23  
te krijgen.

In Augustus begint "Absalom" te  
verhuizen in Groot Nederland. Daar  
heb ik vore toezegging van.

Bierly steun ik 600 frank voor  
de familie. Ik wou dat ik veel meer  
kon doen, want allen hebben toch  
dooveel voor mij en de kinderen gedaan...  
Laten wij hopen dat het steeds beter  
wordt...

Mijn dank en zegen omdat je zoo  
trouw medehelpt...

Wat betreft de familie. Vooral nog  
is het beter dat allen saamblijven.  
Ik zal wel zorgen voor de huishouden  
ieder jaar; en ~~meer~~ regelmatig  
bijspringen -

Veel knusen voor jou en de kinderen  
en hartelijke groeten aan gans  
de familie

Je liefhebberende vader  
René Delleray