

14. KOOLZAAD.

JAN MORKS.

Opgewekt.

1. Hoe geel, hoe geel, hoe geel — Het
 blin - kend kool - zaad veld, — Met al die gou - den
 kruis - kes, Met al dat gou - den geld! — Hoe
 geel, hoe geel, hoe geel — Het blin - kend kool - zaad - veld, — Met
 al die gou - den kruis - kes, Met al — dat gou - den geld! —

2.

Het is al zon, al zon,
 Al zuiver zonnigheid,
 Dat zich door al die buiskes
 Op heel de breedte breidt.

3.

Het groeit daar in den grond,
 Het stijgt uit elken steel,
 En borrelt in de buiskes
 Zoo geel, zoo geel, zoo geel!

4.

De bietjes zuigen 't zeem,
 De suiker van de blom,
 En dragen 't naar hun huiskes,
 En keeren wederom.

5.

De bietjes zijn er geern,
 De bietjes zijn er veel,
 Zoo krielend als de kruiskes,
 En geel, en geel en geel!

(RENE DE CLERCQ)